

Nieuwsbrief / Surat kabar Eben Haëzer



Geredja Indjili Maluku Djemaat Appingedam

Kerst editie 2022

Voorwoord / Pendahuluan

Geachte gemeenteleden,

Deze nieuwsbrief staat in het teken van advent en kerst. U kunt hier de laatste ontwikkelingen volgen.

We willen ons verontschuldigen naar de ouderen toe omdat de nieuwsbrief alleen in het nederlands is opgesteld. Tweetalig een nieuwsbrief aanbieden is voorlopig niet mogelijk. Onze excuses

Hebt u ideeën wat betreft de inhoud van de nieuwsbrief dan willen wij dat graag weten.

U kunt het sturen naar het secretariaat:

Om de nieuwsbrief tot stand te brengen heeft de kerkenraad een werkgroep nodig. Voelt u zich geroepen om dit te doen meldt het ons en dan nemen we zeker contact met u op.

U kunt ook de nieuwsbrief digitaal ontvangen.

Geef ons uw emailadres en we zullen het naar u toezenden. U kunt uw emailadres sturen naar de dominee want die maakt de nieuwsbrief.

Hebt u vragen dan kunt u dat ook via mail naar hem sturen.

Het emailadres van dominee Pattinasarany

mjpattinasarany@gmail.com

We wensen u veel leesplezier toe.

Hemels geboortebericht

In de schaduw van het licht
ligt ergens in het stro
een moegestreden moeder
haar ogen opgelicht.
Er is geen bed op klossen,
ze heeft geen wieg, geen kruik
en geen elektrisch licht.

De man kijkt in het rond en vindt
een voerbak
voor het pasgeboren Kind.

Kijk eens door de kier
van het kapotte dak
het is de ster
waarover men sprak,
die schijnt op het Kindergezicht
dat schittert van licht!

Met een stralend gezicht
vertrekken verwonderde herders.
Volg dan hun spoor van licht,
geef het aan iedereen door,
dit hemels geboortebericht.



De dienstenrooster/Djam-djam ibadah:

Ds Pattinasarany bediend vier gemeenten te weten Delfzijl, Appingedam Hoogkerk en Marum.

Donderdag 20 oktober jl. hebben de vier kerkenraden een overleg gehad. Daarin is besloten om Delfzijl en Appingedam voor wat betreft de zondagsdiensten met elkaar te koppelen. En ook Hoogkerk en Marum. Hoogkerk en Appingedam delen hun kerkgebouw met NGPMB of NGMPB Mrt'53.

Dat betekent dat op basis van hun rooster de aanvangstijden van Delfzijl en Marum worden afgestemd. Begint Appingedam om 10.00 dan begint Farmsum om 13.00 en andersom. Zo kan ds Pattinasarany zich snel verplaatsen om elke zondag een middagen ochtenddienst te leiden.

Appingedam		
Tgl	Djam	PF
27-11	11.00 uur	IB
04-12	13.00 uur	Pdt Pattinasarany
11-12	10.00 uur	Pdt. O. Matulesy
18-12	13.00 uur	Pdt Pattinasarany
24-12	17.00 uur Kerstnacht	Pdt Pattinasarany
25-12	12.00 uur Kerst	Pdt Pattinasarany
26-12	11.00 uur 2 ^e kerstdag	IB
31-12	13.00 uur oudjaar	
01-01	10.00 uur nieuwjaar	Pdt. Pattinasarany

IB = Ibadah Sjukur.

Dat is een gezamenlijke dienst met de vier gemeenten.

De diensten worden zoveel mogelijk geleid door ds Pattinasarany en de ouderlingen van onze gemeente. Maar soms lukt dat niet en wordt er een beroep gedaan op de “korps penatua’s”. De korps penatua’s zijn ouderlingen die ook buiten hun eigen gemeente zondagsdiensten willen leiden.

Dat zijn:

- Emeritus dominee O. Pattikawa

- Penatua’s (ouderling):
 - Wim Hehanussa
 - Nell Haurissa
 - Sander Rumahloine
 - Jan Betten
 - Lisa Manubulu

Advent & Kerst 2022



Inleiding:

Van de adventsweken tot en met kerst lezen we uit het profetisch boek Jesaja. Jesaja was werkzaam in de tijd van koning Achaz. En in die tijd werden enkele stammen in het noorden in ballingschap gevoerd (2 koningen 15: 29).

1^e advent

Thema: Toekomst perspectief

Bijbeltekst: Jesaja 2: 1-5

Jesaja behoort tot de heils profeten. Heil betekent niet alleen geluk maar heelwording. In de gebrokenheid van het menselijk bestaan mag de mens zijn hoop vestigen op Gods belofte. Wat is uw toekomstperspectief?

2^e advent

Thema: de koning brengt vrede en gerechtigheid

Bijbeltekst: Jesaja 11: 1-10

De vraag op deze tweede adventsdag is hoe zal die nieuwe toekomstperspectief gestalte krijgen of beter gezegd wie zal hierin het voortouw nemen? We vullen snel de naam Jezus in maar Jesaja spreekt eerder over hem waarop de geest van de Heer rusten zal. Dat kan dus ook op u zijn.

3^e advent

Thema: Er zal redding komen

Bijbeltekst: Jesaja 35: 1-10

Toekomstperspectief hebben kan in schril contrast staan met de werkelijkheid. De realiteit vol gebrokenheid kan ons angstig en wanhopig doen worden. De tijd van advent is een tijd om dat alles onder ogen te zien maar met de stellige overtuiging dat we gered zullen worden.

4^e advent

Thema: De Heer zal een teken geven

Bijbeltekst: Jesaja 7: 10-17

We hebben tekenen nodig. De signalen die ons wijzen dat het wel goed komt. Want juist die tekenen geven ons weer hoop.

Kerstnacht

Thema: De Vredevorst is geboren

Bijbellezing: Jesaja 9: 1-6

In de duisternis schijnt het licht en de duisternis heeft het licht niet kunnen overwinnen. Andersom kan het wel. De profeet Jesaja spreekt over de geboorte van een kind dat van grote betekenis zal zijn. Een Vredevorst.

Kerstdag

Thema: Jullie God is koning

Bijbellezing: Jesaja 52: 7-10

Op deze eerste kerstdag mogen we de Vredeskoning begroeten. En hoe doen wij dat?

Allereerst door open te staan voor het goede nieuws. In het horen naar Gods stem en in het opmerken van Gods werk heeft de een de taak om het te vertellen opdat de ander zal volgen. En hoe meer mensen het te horen krijgen des te breder wordt het gejubel.

Tweede kerstdag

Thema: Het kind is gekomen voor iedereen

Bijbellezing: Jesaja 56: 1-8

Op deze dag delen we de vreugde met elkaar. Iedereen is geroepen om te delen in het heil. Iedereen is welkom. En dat wil toch wat betekenen in deze tijd waar een groot beroep wordt gedaan op gastvrijheid en tolerantie.



Agenda:

26 november HUT/GIM 70 thn.

Plaats: Drachten, de Bethelkerk

Adres: De Bolder 75, 9406 AP te Drachten

Programma:

09.00 – ontvangst

11.00 – Dankdienst

12.30 – Sprekers

13.00 – Maaltijd

14.30 – Lofprijzing

16.00 – Sluiting

11 december dienst olv ds Otto Matulesy

Ds Otto Matulesy is de voorzitter van het synodebestuur. Hij wil graag de kleine gemeenten bezoeken en de gemeenteleden de gelegenheid geven om in gesprek te gaan of vragen te stellen aangaande de GIM in het algemeen.

Het gebeurt maar zelden dat een voorzitter van het synodebestuur bij ons op bezoek komt.

Vandaar de oproep aan de gemeenteleden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de dienst dat om 10.00 u. begint.

17 december is er een kerst gospel concert

O.l.v.: Gospelgroep Jesaja
Kerkgebouw: Ebenhaëzer
Aanvang: 15.00

Verschillende gospelgroepen zullen aanwezig zijn o.a.

- Gospelgroep Vita Nova uit Bovensmilde
- Gospelgroep Farmsum
- Gospelgroep Jesaja
- Gospelgroep Gethsemane uit Hoogkerk
- Gospelgroep Hosiana uit Marum

Entree is gratis



Toekomstperspectief / Masa depan

Hoe ziet onze gemeente eruit en waar willen we naar toe.

De gemeente kent de volgende organisaties, werkgroepen en zanggroep:

- Dominee en kerkenraad
- Beheercommissie
- Perkumpulan Ibu-Ibu
- Gospelgroep Jesaja
- Gemengd Koor Sion
- MAGIM (in oprichting)

Waar willen we naar toe?

De profiel van een GIM gemeente ziet er als volgt uit:

- Predikant
- Kerkenraad
- MAGIM
- PIKIM
- Koor /Gospelgroep
- Suling / Organist
- Catechisatie
- Activiteitencommissie
- Commissie Dana

Daarnaast zijn er mogelijk werkgroepen zoals:

- Werkgroep liturgie (collectant/schriftlezing)
- Beamerteam voor de zondagsdiensten

Maar is bovenstaande ook datgene wat u als gemeente wil realiseren?

Persembahan tetap

Naast de rechten die belijdende gemeenteleden hebben zijn er ook plichten. En een van die plichten is de maandelijkse afdracht van 20 euro.

Het bedrag van 20 euro blijft niet in de gemeente. Het wordt volledig naar het synodebestuur gestuurd. Met dat geld betalen zij grotendeels de salarissen en vakantiegeld van de predikanten. Elk predikant of je nu jaren gewerkt hebt of maar net begint, krijgt een traktement van 1770 euro bruto per maand. Voor dit bedrag dient de predikant zijn werk binnen de gemeenten te doen, zoals de kerkdiensten, doopdiensten, avondmaal, troost en uitvaartdiensten, huis- en ziekenbezoeken, vergaderingen, contacten met andere instanties, mee helpen opzetten van kerkelijke activiteiten, etc.

Om dit alles mogelijk te maken is uw bijdrage heel belangrijk. Het is ook een teken van waardering voor de predikanten. De meeste predikanten moeten zelfs 3 tot 4 gemeenten bedienen. Hun werkdruk is dus steeds hoger geworden en met het coronavirus wordt het niet minder op. Wij doen dus een dringend beroep om uw maandelijkse bijdrage van 20 euro te betalen.

Wanneer u voor meerdere personen betaalt wilt u dat bij de omschrijving vermelden. Automatische overboeking is handig want u hebt dan geen omkijken naar of het betaald is of niet.

Catechisatie



Op dit ogenblik hebben we 1 catechisant die volwassen catechese volgt. Gemeenteleden die belijdenis willen doen kunnen zich voor catechisatie opgeven:

- 15 t/m 18 jaar – catechese (3 jr.)
- 19 jr en ouder – volwassen catechese (1 jr.)

MAGIM / Zondagsschool

Er is een gemeentelid dat graag zondagsschoollessen wil geven alleen er zijn weinig kinderen. Zo doen wij een beroep op ouders om hun kinderen naar zondagsschool te brengen.

Ook doen wij een beroep op gemeenteleden die graag pengadjar wil worden. Schroom niet en meldt je aan.

Informatie over bijdrage vanuit de overheid

De overheid stelt gelden ter beschikking voor hen die moeite hebben om de energielasten te betalen. Daarvoor zijn er formulieren die u bij de overheid kunt indienen. Weet u niet hoe u daar aan komt of hoe het in te vullen laat het ons weten. We proberen u daarin te ondersteunen.

Gebed:

Vader in de hemel

Wij komen tot U

Want U bent onze God

U wil ons nabij zijn wanneer het leven zo moeizaam gaat. En ja Heer, in deze tijd zijn er zovele mensen die het moeilijk hebben.

De mensen die in armoede leven. De hoge energieprijzen brengen mensen in de schulden.

Mensen worden er depressief van en raken gefrustreerd. Ze zien hun toekomst heel duister.

O Vader

In de duisternis die ons omhult wees het licht

In de zwakte die wij ervaren geef ons kracht

Leidt ons Heer

En verlos ons

Zo bidden wij. AMEN

Sjair:kelahiran Tuhan Yesus

Ditengah malam kegelapan
Terang Tuhanpun bertjahaja
Sebab datanglah kegenapan
Selamatkan dunia jang dalam bahaja

Ditengah malam di Efrata
Tengah mendjaga kawan binatang
Gembalapun mendengar warta
Orang Madjus melihat bintang

Mari segra kita pergi
Ke Baithlehem menurut berita
Djangan tungguh sampai pagi
Supaja katong bisa tjeritera

Allah mendjadi manusia
Lepaskan kami dari bela
Dari sorga jang sungguh mulia
Masuk dunia jang bertjela

Beri sjukur bagi Allah Bapa
Karena kasih jang besar
Hari inipun betapa
Pudjilah Hua dan bergemar.



Doa



DihadiratMu kami rasa damai Tuhan
DihadiratMu kami berdiri dalam trang
DihadiratMu kami mendjadi snang
DihadiratMu

Dibawa naunganmu kami terlindung
Dibawa naunganmu kami tersimpan
Dibawa naunganmu kami kenal damai
Dibawa naunganmu

Ditengah ombang gelombang ku tjari Dikau Tuhan
Ditengah angin ribut ku rindu dengar suaraMu Tuhan
Ditengah kepitjikan Engkau ada Tuhan
Ditengah hidupku hadir Tuhan

Dalam geredjaMu Kau ada Tuhan
Dalam geredjaMu terdengar suaraMu Tuhan
Dalam geredjaMu ku bertemu
Anak-anak Allahmu

Sertai kami Tuhan. AMIN

Kerst boodschap / Pesan Natal

Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here.

Elke keer als we onze verjaardag vieren staan we stil bij dat wonderlijk moment waar een klein mensje ter wereld komt. Een moedige strijd van de vrouw die in barensood leven schenkt. Een belangrijk moment in de geschiedenis van elk mens. Tegenwoordig kan je van die boekjes kopen met de kroniek van het jaar waarin je geboren bent. Het voert je terug in de tijd, het begin. Een verzameling aan wetenswaardigheden wordt vermeld. En als in dat jaar iets heel bijzonders heeft plaatsgevonden dan ben je apetrots juist in dat jaar geboren te zijn. En het geschiedde in die dagen.

In de lezing van vandaag komen diverse mensen ten tonele. Prominente mensen, marginalen. Mensen aan de top, met macht bekleed en mensen aan de onderkant van de samenleving, de vaste werknemers van de sociale dienst. Zij die tussen wal en schip gevallen zijn omdat het systeem niet waterdicht is. We horen keizer Augustus vol gezag een decreet uitvaardigen om een volkstelling te doen. Een bevel die uitgevoerd dient te worden en mensen verplicht om tot de oorsprong van hun bestaan terug te keren. Back to the roots! Jozef, een nakomeling uit het koningshuis van David moet terug naar Bethlehem. Tezamen met zijn vrouw gaat hij op weg. Beschamend is te horen dat voor deze joodse mensen geen plaats is. Wij Molukkers kunnen ons dat nauwelijks voorstellen! Als wij terug gaan naar onze kampung naar de asal dan worden wij enthousiast onthaalt en is er altijd plaats in de mata rumah. Voor hen is er geen plaats meer in de herberg en Jezus werd geboren in een stal. Het is geen geboorteverhaal die je graag aan je vrienden met trots vertelt. Niemand mag het eigenlijk weten!

Maar dan komen andere mensen in beeld. Herders, van die rouwe bonken die nergens voor terugdeinzen en hun eigen gang gaan. Mensen die gewend zijn aan de stilte in de nacht en de natuur waarderen. In de nacht worden zij overrompelt door een hemels gezang. Een goddelijke aankondiging en uitnodiging om het Koningskind te zien. De herders worden de eerste boodschappers, apostelen. Zij komen in beweging, laten zich door de boodschap van de engelen in beweging zetten. Zij concretiseren de hemelse boodschap op aarde. Zij hebben gehoord en gezien, dat dragen zij met zich mee. Een goddelijke autoriteit die nog hoger is dan de keizer wordt hoorbaar.

Het is voor u, zegt de engel tot de herders, voor u eenvoudigen, voor u die zich vergeten, misschien veracht of vereenzaamd waant, naar wie niemand schijnt om te zien. God ziet naar u om! God gedenkt zijn belofte gedaan Abraham. God ziet de regenboog en wil hoop geven aan mensen die dreigen verloren te gaan. God voert dus temidden van Israel, het joodse volk van die dagen zijn heilsplan voor wereld uit.



Wanneer? Heden staat er! Nu dus. U is heden de Heiland geboren! Hier is de verkondiging van daadwerkelijke bemoeienis Gods in hulp en redding, in de Heiland, welke is Christus de Heer. Uit dit kind groeit de man van smart op, die temidden van Israel het verzet van mensen tegen God en tegen elkander gaat verzoenen. Over de kribbe ligt reeds de schaduw van het kruis. Kribbe en kruis dragen hem "die om onze overtredingen werd doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is onze genezing geworden". Doch grijpt het ons echt aan, dat dit kind in de wereld kwam, geboren werd als het offer van Gods liefde voor de wereld, waarin Hij ondanks het verzet van mensen verzoening gaf voor de zonde tegen Hem en de schuld jegens onze naaste, zoals het op Gogoltha werd volbracht?

Het gelovig leren kennen en aanvaarden van de geboren Heiland betekent een nieuwe verhouding tot God en de naaste. Wanneer die ommekeer niet merkbaar en zichtbaar wordt in het leven van kerk en christenheid, dan is het geen wonder dat niet-gelovigen de schouders ophalen en kerstfeest niet verstaan. Als de verticale geloofsband aan God niet blijkt in een horizontale daadwerkelijke bewogenheid met de noden van anderen, met de smarten en moeiten der mensheid, dan is het geloof niet echt en niet eerlijk van inhoud.

U is heden de Heiland geboren. De blijde boodschap geldt ook NU. God is getrouw en Hij is reddend verschenen om door alle ontwikkelingen heen de tijden te doen rijpen naar de volkomenheid van zijn koninkrijk, met vrede en vreugde in Jezus Christus de Heiland. God laat zijn wereld niet los, maar doet zijn rechten gelden als Schepper. Hij geeft verlossend bevrijding in Christus. Hij alleen kan redden als de mensheid in verbluffende voortgang zich zelf tot een dodelijke bedreiging wordt. Hij alleen wil helpen in de strijd der volken om gerechtigheid en vrijheid, om vrede en om leven, omdat zijn evangelie de harten bekeert en door verzoening krachten geeft tot zelfverloochende daden van liefde voor God en de naaste.

